

OP AVONTUUR MET FLEKSIE DE KNIJPER



Hallo kleine en grote lezers. Ik heeft dus Fleksie. Ik heb een bijnaam. Ze noemen me ook Fleksie de Knijper. Ik zal je vertellen hoe ik aan mijn bijnaam ben gekomen.

Toen ik heel, heel klein was, lag ik niet in een wieg. Ik lag altijd te slapen in een mooie kist. In die kist lag ook een kleine hamer. En een schroevendraaier. Ik was nog zo klein. Ik wist niet wat ik allemaal kon. De kleine hamer wist al dat hij later zou gaan timmeren. En de schroevendraaier wilde later heel veel schroeven gaan draaien. Schroeven vast draaien en schroeven los draaien. Ik snapte niet wat hij daar nou leuk aan vond. Ik denk dat ik er draaierig van zou worden.

Op een dag ging de klep van de kist weer eens open. Een mens haalde er de schroevendraaier en de hamer er uit. Ik bleef alleen achter. Dat vond ik niet leuk. Ik wilde er ook wel eens uit. Iets doen.

Ik lag te dromen wat ik dan zou gaan doen. Opeens hoorde ik dat de klep langzaam open ging. Een klein hoofdje gluurde naar binnen. Ik heel zacht en leuk stemmetje vroeg: Wat ben jij? Jij bent geen hamer. En ook geen schroevendraaier.

Ik wist niet wat ik moest zeggen. "Jij bent zeker verlegen," zei het stemmetje. "Ik ben Terry. Terry Toel. "Wacht, ik zal me eens laten zien." De klep ging open. Twee grote ogen keken naar binnen. "Ben jij een tang? Jij bent best wel lang. Ben jij ook bang? Vertel het maar; ga rustig je gang. Oeps, ik ben aan het rijmen. "En je hebt een vlekje. En daar nog een plekkie. En je bovenkant lijkt wel een bekkie. Ik vind je wel een gekkie. Oeps! Ik ben weer aan het dichtten.

Op dat moment werd de klep helemaal open gedaan. Twee ogen en een dikke neus keken in de kist. En de mond onder die neus zei: "Ja. Jou heb ik nodig. Je bent zo handig. Ik kan er grote kleine dingen mee vast pakken en ook grote dingen. Ik hoorde net nog dat Terry weer aan het rijmen was. Vlekje, bekkie, gekkie, plekkie. Voor jou heb ik nog geen naam bedacht. Wel voor Terry. En nou

ook voor jou. Ik noem jou Flexsie. Dat betekent, dat jij heel veel dingen kunt. Grote dingen pakken en kleine dingen pakken. Ik heb je nu nodig om een heel grote moer vast te knijpen. Hmm. Knijpen. Knij-pen. Niet knijpen in een velletje. Maar knijpen in een moer.”

De twee ogen van de timmerman keken naar Flexsie. “Jij weet zeker niet wat een moer is? En dan weet je zeker ook niet wat een bout is.”

“Ik weet wel wat een bout is,” zei Terry. “Dat is een stukje kip met een bot er aan vast.” De timmerman begon te lachen. Ja hoor, dat is ook een bout. Maar ik bedoel een andere bout. Die is van ijzer. Net als de moer. Die is ook van ijzer. Kijk, hier is een moer en een bout van ijzer.



Moer



Bout

De timmerman kuchte even plechtig. “Flexsie, ik noem jou: Flexsie de Moerenknijper. Of eh.. Flexsie de Boutenknijper. Eh... nee, jij heet Flexsie de Knijper.

De volgende keer:

Een avontuur met Flexsie, waar Flexsie een ondeugend gezicht krijgt.

Wil jij mee-tekenen met het gezicht van Flexsie?

Of wil je Flexsie een leuke kleur geven?

Stuur je tekening naar terrytoel@detienmalen.nl

of app het naar 0623571795

Ook als je leuk idee hebt voor de ondeugende Flexsie!